

Gotländska Folkdansringen på Bornholm

Torsdag den 9/6 var det äntligen dags för vår länge emotsedda och efterläng-tade resa till Bornholm för deltagande i deras folk-dansfestival.

Kl 16 var ett trettiotal dansare från Visby Folk-dansgille, Norra Gotland, När o Lau och Östergarn samt musikanter från Gutebälgarna och När o Lau, några anhöriga och med-resande vänner, tillsam-mans 44 personer, samlade på hamnen för inlast-ning i buss. Efter ombord-gning på M/S Visby var vi snart på väg över ett blankt hav mot Oskars-hamn. 20.00 var vi i hamn och efter yt-terligare 2,5 timmars vacker färdväg var vi framme vid vandrarhemmet i Ronne-by. Vi fick ett helt hus för oss själva, bra boende.

Under fredagens bussresa passera-des Sweden Rock Festivals område (ki-lometerstort med åtminstone tre stora scener) utanför Sölvesborg, Rynkaby (en ort som börjat bli känd via tv-reklam för Rynkaby apelsinjuice) och Brösarps Backar.

Uno Nährström tog fram sitt drag-spel för lite allsång. En lista över de del-tagande lagen gick runt och vi kunde med glädje konstatera, att några har besökt oss på vår festival under de gång-a åren.

Ystad-Bornholm: Här fick vi åka ombord och frågan väcktes varför det inte är möjligt i Visby, Oskarshamn och Nynäshamn. Under väntetiden kunde vi beskåda personalens bestyr med att las-ta katamaranen.

Överfarten tog ca 1 h 15 minuter – lagom för lunch (som var framdukad, när vi kom till våra reserverade platser).

14.30 var vi framme i Hassle Hyt-teby, som ligger ca en mil norr om Rön-ne. Något trötta efter resan tog sig de flesta en stunds vila inför eftermidda-gens träning.

Efter middag fick vi tillfälle att lära känna ett norskt lag och deras duktiga



Gotlänningar på Bornholm. Foto: Kerstin Löfgren

musikanter, med vilka Gutebälgarna fick god kontakt. Vi beblandade oss och dansgolvet, där det förut stått matbord, blev näst intill överfullt.

Under lördagsförmiddagen gjorde vi tre uppvisningar i Rönne, först vid St Torvvig/Sams Corner, sedan Laksetorvet och till sist Hjorths Fabrik. Mellan dessa platser tågade vi med musiken i spetsen. Vi träffade bekanta från Göte-borgstrakten (Vallda Folkdanslag).

Efter en näst intill obefintlig lunch-paus var det dags för träning av gemen-samma danser i en för tillfället inhyrd idrottsanläggning.

Festmiddagen bjöd på god mat och dansutläring i två olika hallar. Gutebäl-garna tillsammans med sina norska vän-ner gjorde succé.

Söndagen innehöll fyra uppvisning-ar längs kusten norr om Hassle. På väg till den första passerade vi tre av Born-holms 20 små hamnar. Små och idyllis-ka var de, med inlopp så smalt, att det var svårt att förstå hur båtarna kunde komma in och ut.

Den första uppvisningen var i fiske-byn Vang Havn (20-tal åskådare), den andra i Sandvig Camping (20-tal åskå-dare) och den tredje vid Nordbornholms Rökeri, där vi också bjöds på lunch be-stående av mycket god fiskbuffé.

Efter lunch bar det av till borgruin-en Hammershus, där alla deltagande

lag sammanstrålade. Här kom resans enda strapats, då gångvägen upp var ganska lång och bitvis belagd med hala stenar. Utsikten var åtminstone näst in-till makalös.

Väl uppe tilldelades lagen varsin plats för samtidiga uppvisningar. Publiken fick ett litet smörgårdsbord av folkdans. Sedan var det dags för uppvisning av de gemensamma danserna. På Caféeet avslutades festivalen med kaffe och tårta.

På väg tillbaka hann vi med ett stopp vid Olsker kyrka, en av Bornholms många berömda rundkyrkor. Sista kväl-len på Bornholm tillbringades med mid-dag och gemytlig samvaro.

Tiden går allt för fort när man har trevligt och på måndag förmiddag var det dags för hemfärd med buss och M/S Skandinavia vilken tog oss till Ystad. Vid 19-tiden var vi i Oskarshamn.

Ett varmt tack från oss alla till Ber-til Almborg som varit en utmärkt orga-nisatör och reseledare, Eiwor Söder-ström som sett till att vi haft något att visa upp, Uno Nährström som lagt ner ett stort arbete på att repetera in musi-ken med Gutebälgarna, arrangörerna på Bornholm och alla övriga (ingen nämnd, ingen glömd) som sett till att denna mycket trevliga (som alltid med Gotländ-ska Folkdansringen) resa blivit möjlig.

Fredrik Lönngrén
Bertil Almborg